



Stichting SonMar Namasté

Projecten in Nepal

www.stichtingsonmar.nl

bankrekening: NL72INGB0004558791,
t.n.v. Stichting SonMar Namasté, Nieuwegein

ANBI: RSIN nummer 821220913

Nieuwsbrief nazomer 2024

Pensioen

Wim is met pensioen gegaan!

Dat ging gepaard met een receptie (werk) en een feest (privé). Bij deze beide gebeurtenissen is in plaats van kado's geld ingezameld voor onze stichting, wat resp. €3916 en €1644 opleverde. Iedereen heel erg bedankt voor de bijdrage!

We hebben al een paar maal contact gehad met Dipak om dit te vertellen en om voorzichtig plannen te maken voor de besteding ervan. We beseffen over en weer dat dit eenmalige pieken betreft en dat we de opbrengst maar 1 keer kunnen besteden. Maar geheel in het licht van de nieuwe, projectmatige aanpak van de stichting hebben we gefilosofeerd over enkele projecten, ook meerjarig.

Wat hebben we gedaan

Dankzij het intensieve contact met Dipak kunnen we goed overleggen resp. afspreken wat er te doen valt, waar behoefte aan is, voortbordurend op ons laatste bezoek begin dit jaar. Zo kwamen we op de eerder genoemde speeltoestellen (bij de Annapurna School om te beginnen) en op trainingspakken voor de kinderen, en waarschijnlijk ook voor de staf! Dipak heeft inmiddels uitgezocht wat de kosten zijn en we hebben het bijbehorende budget inmiddels overgemaakt.

Wat zijn de plannen

Op 20 oktober wordt er in de Ontmoetingskerk in IJsselstein aandacht besteed aan onze stichting. Er wordt gecollecteerd en we hebben een informatiestand na de dienst. We plannen er alle 4 te zijn!

Marjolein en Wim gaan eind oktober weer naar Nepal, in eerste instantie voor een familiebezoek. Er is nl. op 3 november de ceremonie van de bai-tikka. Dat houdt in dat een zus een speciale regenboog tikka (zo'n rode stip op het voorhoofd - maar dan in 7 kleuren) geeft aan haar broers, als eerbetoon. Aangezien wij inmiddels als familie beschouwd worden (...) mag Marjolein dat doen bij Dipak en Tilak; heel bijzonder eigenlijk... En



natuurlijk is het geheel op Nepalese wijze omkleed met rituelen vooraf en achteraf, maar dat weten we zelf ook nog niet precies ;-)

We hoeven geen structurele afspraken te maken, want het agreement dat we de laatste keer hebben vastgesteld, loopt nog ruim een half jaar.

We willen natuurlijk ook wel scholen gaan bezoeken en ergens lokaal overnachten om meer tijd te hebben om de dagelijkse gang van zaken op een paar scholen te observeren. Alles in nauw overleg met de contactpersonen uiteraard, die aangeven wat zinvol c.q. kansrijk zou zijn. Ook willen de scholen graag een schilderproject met alle kinderen, zoals we die op de Gaun Farka School hebben uitgevoerd.

Dit naast de lopende trajecten. Concreet gaat dat om de volgende projecten.

Bibliotheek

We zijn dit jaar gestart met het opzetten van drie bibliotheken op de Gaun Farka School (de school waar sinds jaar en dag het zwaartepunt van de ondersteuning ligt) en ook op de Bairabi School en de Birendra School. Maar we willen het aantal boeken graag uitbreiden (we zijn per school met 30 boeken gestart).

Op de Gaun Farka School is er een klaslokaal gebouwd en dit is een studieruimte geworden. Boeken, een computer, een rustige ruimte. Dit willen we graag verder uitbreiden.

Speeltoestellen

Op een paar scholen is behoefte aan buitenspeeltoestellen. Op de ene school (Annapurna School) gaat het om geheel nieuwe, wat nodig is na een renovatie van het omliggende terrein. Daar zijn al afspraken over gemaakt en de bouw is inmiddels gestart. Bij andere scholen gaat het om uitbreiding of groot onderhoud.

Computers en toebehoren

Hieraan is altijd behoefte. We zijn de afgelopen jaren in staat geweest voor bijna elke school 1 of 2 computers aan te schaffen, waar kinderen dan bij toerbeurt alleen of in kleine groepjes les kunnen krijgen. Met het aanleggen van Wifi bij de meeste scholen, zijn de mogelijkheden uiteraard nog veel groter geworden. Graag faciliteren wij het verder integreren van computergebruik in het reguliere onderwijs. En zouden we het aantal computers willen uitbreiden.

Ten slotte

Elke steun is en blijft welkom!

In overleg kunnen we een voorgenomen ondersteuning, zowel eenmalig als voor langere tijd, bestemmen voor een specifiek doel.

Marjolein en Wim gaan in oktober weer naar Nepal en we verwachten volgend jaar rond die tijd ook weer te gaan. Wat wel bijzonder is, is dat we deze keer onze zoon Frank en zijn vriendin Julia gaan treffen, die daar eerst een trekking gaan doen. Als zij daarmee klaar zijn komen wij net aan en hebben we ruim een dag om wat te laten zien van de activiteiten aldaar, i.c. scholen te bezoeken!



Wij zijn altijd bereid om nadere informatie te verstrekken of een presentatie te geven, al naargelang de behoefte en vragen die er mogelijk leven. Verder verwijzen we graag naar de website www.stichtingsonmar.nl .

Een hartelijke groet,

Sonja & René

Marjolein & Wim Kars,

September 2024

